



# NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2022

<https://www.vriendenrodebaret.nl/>
[media@vriendenrodebaret.nl](mailto:media@vriendenrodebaret.nl)

## IN DIT NUMMER:

<b>VAN DE VOORZITTER</b>	<b>1</b>
<b>TROTS</b>	<b>2</b>
<b>VETERANEN-COIN</b>	<b>2</b>
<b>MILITAIRE TEHUZEN</b>	<b>3</b>
<b>INTOCHT FEAR- LESS FALCON</b>	<b>4</b>
<b>DE HOBBY VAN...</b>	<b>4-5</b>

## VAN DE VOORZITTER

Beste Vrienden en Vriendinnen van de Rode Baret.

Mijn 2e column, het begint te wennen. Het einde van 2022 nadert met rasse schreden. Kerst en oud en nieuw worden voor velen de prioriteit. Als het kan van een welverdiend verlof genieten en aandacht voor het thuisfront, naasten en vrienden. Anderen moeten aan de (inter) nationale bak voor vrede en veiligheid in het eigen bedrijf of dat van de werkgever.

In de vorige column heb ik aangegeven dat het bestuur zal terugblikken op 2022, incl. het evalueren van de reünie in het derde kwartaal en doorkijken naar 2023. Het bestuur heeft mede op basis van uw input (50 reacties) de reünie geëvalueerd. Dank daarvoor, want met de door u ingebrachte suggesties en opmerkingen kunnen wij het draaiboek voor de volgende reünie verbeteren.

In 2022 zijn naast de reünie en de deelname aan de Veteranendag niet veel VRB-activiteiten georganiseerd. Naweeën van corona, het bestuur druk met de organisatie van de reünie, de brigade operationeel vol aan de bak, zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken.

Dat moet anders vinden wij als bestuur. Samen met de brigade is voor 2023 een concept plan uitgewerkt waar VRB, al dan niet in samenwerking met de brigade, activiteiten gaat organiseren. Dat kunnen we niet alleen, maar dat zal door ons samen, bestuur en de "vrienden", opgepakt moeten worden. Samen zorgen we voor de benodigde esprit de corps, waar deze brigade bekend om staat. Op de website en tijdens de eerste activiteit zal ik daarop terugkomen.

De contouren staan voor het jaarplan 2023, waarbij de volgende activiteiten zijn gepland; Nieuwjaar/voorjaar activiteit (incl. algemene leden vergadering), deelname Luchtmobiele Sunsetmarch, Veteranendag, Market Garden, 7 December herdenking, etc. De details volgen op de website, Facebookpagina en via een mailing.

Beste vrienden en vriendinnen, fijne Kerst en een gezond en succesvol 2023 toegewenst voor u en uw dierbaren. Het bestuur hoopt u in groten getale te zien op de nieuw- voorjaarsactiviteit van 2023. Tijdens deze activiteit zal ook de algemene ledenvergadering gehouden worden.

Houd daarom donderdagavond 16 maart 2023 vrij in de agenda.

Thumbs up!

Nico Geerts



**'NEC TEMERE,  
NEC TIMIDE'**

**NOCH  
ROEKELOOS,  
NOCH  
VREESACHTIG!**



## TROTS!

(Oud) collega Luchtmobielers,

In de vorige nieuwsbrief heb ik een stukje geschreven wat betreft de oprichting van de draagploeg Veteranen Luchtmobiel. Nu, enige tijd later, kan ik jullie met trots melden dat er zo'n 30 enthousiaste vrijwilligers zich hebben aangemeld, waarvan er een kleine 22 al door ons gezien zijn. De overige vrijwilligers zijn nog op oefening, uitzending of anderszins verhinderd, maar ook daar hebben wij contact mee.

De Kick-off heeft op 24 november al plaatsgevonden. In "de Valk" zijn we bij elkaar gekomen en hebben we ons doel uiteengezet. Wij willen de Luchtmobiele spirit op een respectvolle en eervolle wijze uitdragen bij het overlijden van een Luchtmobiele collega/ veteraan.

Voor alle vrijwilligers staat **TROTS** om dit te mogen doen voorop in hun keuze. De taak is geen gemakkelijke! Zowel actief dienenden als veteranen doen dit naast hun normale werk en op vrijwillige basis. De mix van bovenstaande is ook al evenzo geweldig. Alle bataljons zijn vertegenwoordigd, maar ook de BEVO, TD, GN en GNK zijn erbij!

Met dit stukje hoop ik enerzijds nog meer mensen over te halen om ons te benaderen. Dit kan geheel vrijblijvend door een mail te sturen naar [11LMB.veteranenzaken@mindef.nl](mailto:11LMB.veteranenzaken@mindef.nl) waarna wij u van de nodige informatie zullen voorzien. Anderzijds kunt u bij ditzelfde mailadres aangeven of u in voorkomend geval van onze diensten gebruik wilt laten maken.

Misschien niet het meest vrolijke onderwerp, maar sta er even bij stil als individu. Hopelijk kan en wilt u hier iets mee gaan doen. Vrijwilligers blijven we zoeken, dus ook als u iemand weet die daar wel oren naar heeft, kunt u ons benaderen.



---

## VETERANENCOIN

Tijdens de bestuursvergadering van november werd de kersverse voorzitter door Ton Monster verrast met de overhandiging van de Veteranencoin 11 Luchtmobiele Brigade. Veel Veteranen van de brigade hebben deze coin al mogen ontvangen. Als dat niet het geval is en je bent met 11 Luchtmobiele Brigade op uitzending geweest, stuur dan een mail naar [11LMB.veteranenzaken@mindef.nl](mailto:11LMB.veteranenzaken@mindef.nl)



## MILITAIRE TEHUZEN

Lopend door de bossen rond Ermelo kom ik uiteindelijk op de rotonde aan de Leuvenumseweg uit en zie daar een QR-code op de stoep. Een gekke plek denk ik en na het scannen met mijn QR-scanner kom ik uit bij het volgende verhaal over militaire tehuizen.



Wie kent ze niet, de militaire tehuizen die in de omgeving van de kazernes waren gevestigd. In Ermelo waren er twee: een Protestants en een Katholiek tehuis.

Aan de Leuvenumseweg 29 werd in 1939 een Protestants Militair Tehuis (P.M.T.) gebouwd door aannemer Van Putten. Maar al gauw na de opening brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Jan van Schaffelaerkazerne werd door de Duitsers ingenomen. Ook dit PMT gebouw kreeg een Duitse functie. Het werd een 'Wehrmachtsheim' en distributiekantoor.



In 1951 kwam er aan de Leuvenumseweg, naast de nieuw gebouwde Generaal Spoorkezerne een nieuw PMT gebouw omdat men vond dat het PMT te ver van de kazerne zat.



Het KMT bevond zich naast de Jan van Schaffelaerkazerne. Maar door de bouw van de Gen.Spoorkazerne vond men dit gebouw te klein. In 1956 kwam er een nieuw tehuis naast het PMT. Hoewel er landelijk ook Humanistisch Militaire tehuizen opgericht werden, was hier in Ermelo geen behoefte aan.



### Echos Home

Met het einde van de Koude Oorlog in 1990 kromp het leger sterk, vele kazernes werden gesloten en dienstplichtigen verdwenen uit de organisatie. De bestaansgrond voor de meeste militaire tehuizen verviel en ook financieel kreeg men problemen. De verschillende organisaties achter de tehuizen gingen samenwerken en er volgden noodgedwongen sluitingen.



Vanaf januari 2010 werd één organisatie verantwoordelijk voor het beheer van de militaire tehuizen; Home-Base Support. Alle tehuizen zijn vanaf dat moment 'Echos Homes'. Echo Homes zijn voorzieningen waar ieder militair, ongeacht rang, stand, levensbeschouwing of nationaliteit, hartelijk welkom is. Defensie heeft acht locaties in Nederland aangewezen waar deze bijzondere personeelszorg gewenst is, waarvan Ermelo er één is. Anno 2013 zijn er nog acht militaire tehuizen over in Nederland. En dat waren er ooit meer dan honderd.



## INTOCHT FEARLESS FALCON (FF) EN BARET UITREIKING

Op deze dagen kan er aan de voorpoort van de OK weer geklapt worden voor de nieuwe Rode baretten. Wees op tijd!

Aansluitend kan je aanwezig zijn bij de baret uitreiking op het Nico Geerts plein

### Data in 2023:

20 januari: 5e peloton AMOL

17 maart: 1e peloton AMOL

31 maart: VAKOL 2023-01

14 juli: VAKOL 2023-02 en 3e peloton AMOL

15 september: 4e peloton AMOL

27 oktober: 5e peloton AMOL

15 december: VAKOL 2023-03 en 1e peloton AMOL



## DE HOBBY VAN...!

### Korte omschrijving van mijzelf..

Ik ben Gerard Meeuwsen. Inmiddels al 35 jaar in het leger. Van koude oorlog tot (nieuwe) koude oorlog. Van (pantser/luchtmobiele) infanterie tot militaire administratie. Als Rode Baretdrager gediend bij de brigade in 2000-2003 als Hoofd BeleidsEvaluatie en Auditing (BEA) bij de G8. Vanaf 2017 vervul ik als vrijwilliger de functie van penningmeester bij de Vereniging Vrienden van de Rode Baret met veel plezier.

### Mijn hobby's..

Buiten mijn werk zijn dat o.a. krijgsgeschiedenis en motoren. Dit laatste is zeker wat uit de hand gelopen. Met motorfietsen ben ik altijd al bezig geweest vanaf mijn 17e jaar. Zowel rijden, onderhoud als zelf (op)bouwen. Dit heeft door de jaren heen geresulteerd in een kleine collectie van moderne motorfietsen voor op de weg en in het terrein. Een vijftal jaren geleden ben ik mijn hobby's krijgsgeschiedenis en motoren gaan combineren. Voor mij een perfecte combinatie. In de afgelopen (COVID-)periode heb ik inmiddels diverse motoren uit WO 2 met toebehoren en uniformen weer compleet en in nieuwstaat gebracht (enkele voorbeelden; HD WLA 750 1943 type 3 met zijspan, HD WLC 750 1943 export en RE WD/C 350 1940). Veel is zelf te doen maar ik maak ook gebruik van een "netwerk" van specialisten. Alles moet zo origineel en compleet mogelijk zijn. Ook de boeken van Bruce Palmer (How To Restore Your Military Harley-Davidson) zijn hierbij een onontbeerlijke bijdrage. Elke dag leer ik weer wat nieuws.



BMW K 1600



HD WLC 750 1943 export

**Mijn tip..**

Voor mij gaat bij mijn hobby niet op; "Don't Let Perfection Be the Enemy of Good enough", wat vaak wel verstandig is. Alleen perfectie is in dit geval goed genoeg.



BMW F 650 Dakar



HD WLA 750 1943 type 3



met zijspan



---

**Fijne kerstdagen en heel veel  
geluk, liefde en gezondheid voor 2023**

