



NIEUWSBRIEF NR. 18

DECEMBER 2024

<https://www.vriendenrodebaret.nl/>
media@vriendenrodebaret.nl

“Voor en door de Vrienden en met de Brigade”

IN DIT NUMMER:

VAN DE VOORZITTER	1
C-11 LMB	2
REÛNIE 80 JAAR STOOTTROEPEN	3-4
IXTA NOA	4
HET BOEK '1944 IS NU'	5
TERUGKOMDAG RODE BARETTEN	6
RODE BARETTEN BUSINESS CLUB	6
ZORG VOOR UW NABESTAANDEN	7
DE FALCON SHOP	7-8
UPDATE DVLMB	8-9
PROGRAMMA 2025	9

VAN DE VOORZITTER

Beste Vrienden,

Het einde van 2024 is alweer in zicht. Velen maken zich op voor een welverdiend kerstverlof. Prioriteit bij familie en naasten. Gezelligheid rond en onder de kerstboom. Ook moeten Vrienden en collega's werken en/of zorgen voor onze veiligheid, dichtbij huis of elders op deze wereld. Dat er veel is om voor vechten, is wel duidelijk als we zien wat er gaande is in de wereld en Nederland en niet vergeten de rampen als gevolg van klimaatverandering.

Het bestuur en de brigade hebben gezocht naar de verbinding en mogelijkheden van "samen dingen doen". De brigade heeft alle activiteiten van de VRB gefaciliteerd, wat de kosten voor ons allen tot het minimum beperkt heeft. Namens u allen spreek ik daarvoor onze dank uit. Het credo van de VRB; "Voor en door de Vrienden en met de Brigade" is wat mij betreft weer goed uit de verf gekomen.

Het bestuur kijkt terug op mooie momenten zoals een goed bezochte ALV in zowel Assen als Schaarsbergen, het combi werkbezoek aan het Chinook Squadron en Defenture, een waardige en saamhorige Sunset March, de Veteranen dag waarbij wij liepen als één cohort Rode Baretten, voor het eerst de ondersteuning van de brigade sportdag. En zo kan ik wel doorgaan. Voor het bestuur was het met name belangrijk dat er meer Vrienden zouden deelnemen aan de activiteiten. Dat is niet gelukt, maar bij elke activiteit zagen wij andere en nieuwe gezichten en dat is mooi om te zien. Door externe omstandigheden zijn de activiteiten rond Market Garden en de BFT te Assen helaas niet doorgegaan.

In 2025 staat samen werken aan esprit de corps met de brigade weer op de agenda. Met de brigade is onlangs gesproken en voor 2025 gaan we samen verder uitwerken op welke wijze, naast alle andere VRB-activiteiten, Market Garden en de brigade sportdag een gezamenlijke activiteit kunnen worden. We staan open voor suggesties en ideeën voor gezamenlijke VRB leden activiteiten in het komende jaar. Schroom vooral niet om ons te benaderen met creatieve voorstellen.

Mooie vooruitzichten en het jaarplan 2025 staat al aardig in de steigers. De lat ligt hoog, maar dat kan niet zonder uw hulp (ik doel op hulp van Vrienden). Via onze sociale media wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging, mis deze informatie niet en stuur het door binnen je Rode Baretten vriendenkring.

Beste vrienden en vriendinnen, fijne kerst en een gezond en succesvol 2025 toegewenst voor u en uw naasten. Het bestuur hoopt u in groten getale te zien bij onze VRB-activiteiten in 2025.

Met Vriendengroet

Nico Geerts

Voorzitter



**'NEC TEMERE,
NEC TIMIDE'**

**NOCH
ROEKeloos,
NOCH
VREESaCHTIG!**



**'ELKE MOMENT
ELKE MISSIE'**

C-11 LUCHTMOBIELE BRIGADE

Vrienden van de Rode Baret,

2024 is weer voorbijgevlogen. Een jaar waarin 11 Luchtmobiele Brigade zich weer van zijn beste kant heeft laten zien. Want wat ben ik ongelooflijk trots op wat we het afgelopen jaar weer op de mat hebben gebracht. Van de voorbereiding en/of deelname aan de NAVO-missie in Irak, de Compagnie-in-de-West, EU-Battlegroup, de Special Operations Land Task Group (SOLTG) samen met het KCT, de missie EU Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM), tot het leveren van Host Nation Support, talloze steunverleningen en evenzovele gereedstellingsactiviteiten. En al doende hebben we de relatie met DSK weer hersteld, hebben we de gezamenlijke weg omhoog met DHC weer gevonden en timmeren we stevig aan de weg voor het verder versterken van de samenwerking met het KCT.

Inspanningen die hard nodig zijn, want mijn boodschap aan het begin van het jaar is nog steeds actueel. We moeten ons voorbereiden op een oorlog. Want het conflict in Oekraïne en de Russische agressie hebben de kans op een oorlog in Europa immers sterk vergroot. En hoewel sommige van onze missies en inzetten ogenschijnlijk niets met die Russische dreiging hebben te maken, blijkt, als je een beetje uitzoomt, dat ze wel degelijk voortkomen uit de geopolitieke invloed van Rusland. We mogen daarom onze flanken niet onbeschermd laten, om te voorkomen dat we daar kwetsbaar zijn.

Ook in 2025 blijven we daarom onze flanken beschermen met missies in onder andere Irak en Bosnië. Maar parallel daaraan gaan we ook verder met onze oorlogsvoorbereidingen. Dat gaan we terugzien in de (grotere) oefeningen, de scenario's die daarvoor worden gebruikt en in het verzamelen en implementeren van de lessen die het conflict in Oekraïne ons nu leren. Dat betekent ook dat we het operationeel concept van de Brigade gaan herijken en dat we nadrukkelijk inzetten op het trainen van de moral component: de wil om te vechten.

En ook in 2025 blijven we investeren in de samenwerking met iedereen die ons een warm hart toedraagt. Met de (airborne)gemeentes in de regio, met nationale en internationale partners, maar zeker ook met de actief- en niet-actief dienende Rode Baretten die zich op enige wijze met de Brigade verbonden voelen. Via de Rode Baretten Businessclub, via veteranenactiviteiten of met uw vereniging, de Vrienden van de Rode Baret.

Maar voor het zover is, is het ook voor de mannen en vrouwen van de brigade eerst tijd om even af te schakelen. Om waar mogelijk de feestdagen door te brengen met dierbaren en te genieten van de tijd met elkaar.

En dat wens ik ook u toe! Ik wens u hele fijne feestdagen, een gezellig oud & nieuw en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2025! Ik kijk er heel erg naar uit om u volgend jaar weer te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen en te onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.

Tot in het nieuwe jaar!

Brigade-generaal F.C. (Frank) Grandia

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) '7 December'



REÛNIE 80 JAAR STOOTTROEPEN (VANUIT DE BELEVING VAN EEN OUD-GEDIENDE)

In juli 1977 mocht ik me, na een eerdere detachering als KMS-korporaal, voor mijn plaatsing als nieuwbakken sergeant melden bij 41 Painfbat Regiment Stoottroepen op de Generaal Spoorkezerne te Ermelo. "Goedemorgen sergeant Krijnsen, laat uw plunjezak maar ingepakt. De Acie (nu in de schoolperiode) zit in het veld. Daar mag u zich melden bij sergeant-majoor van der Pijl". Ja, ook goedemorgen. Het zou een veelbewogen plaatsingsperiode worden. Binnen korte tijd leerde ik veel (voor mij) nieuwe gezichten kennen, waaronder Kees de Bok, met als meest markante persoon mevrouw Cornelissen ("moeders"). Wie heeft niet ooit een bierglas of manchetknopen van haar gekregen? Of anders wel (met zijn peloton/compagnie) chocolademelk en hotelcake vanuit de Volvo tijdens oefeningen te veld. Al gauw kwamen er ook een aantal bekendere gezichten bij van de KMS-lichting na mij, met namen als Theo Sweep, Eric Wind, Hans van Gils, Harry van Zundert, Jos Vermaat en Ron Kuipers. Na 4 jaar (ik was inmiddels PS AT TOW op Nekaf) moest ik naar het OCI als AT-instructeur. In mijn eerste jaar als PS ATPel was al bijna mijn PC ATPel ontheven, omdat hij het niet nodig vond om naar Schietserie Bergen-Hohne via Coevorden te rijden, waar "moeders" met chocomelk, cake, soep en broodjes (tevergeefs) zat te wachten. En ik had hem nog gewaarschuwd, maar ja, hij was de PC.



In 1987 werd ik overgeplaatst naar 13 Painfbat GFPI in Schalkhaar. Na een half jaar met rode pat (maar toch ook Stoterseembleem) mocht (lees: moest) ik het Fuselierseembleem Prinses Irene gaan dragen. Einde Stotersjaren voor mij.

In 1992 begon voor mij een lange periode van opwerken, eindoefening en werken bij 11 Luchtmobiele Brigade. Zonder twijfel de mooiste jaren van mijn loopbaan. Als, aoi opleidingsontwikkelaar (Schoolbat), aoi Heli Ops (Sie 3), maar ook als elnt ASIC (Sie 2) leerde ik vele namen en gezichten kennen binnen de brigade. Ook heel veel leden van 13 Infbat Lmbl, inmiddels omgedoopt tot 13 Infbat Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.



Het aangeboden schilderij "80 jaar Stoottroepen" is gemaakt door Jos Gelissen

Inmiddels ben ik zelf al weer bijna 15 jaar met FLO. Heb af en toe nog contact met oudgedienden en vele luchtmobielen (actief en postactief). Ik las op Facebook de aankondiging van de reünie m.b.t. het 80-jarige bestaan van het regiment Stoottroepen. Hoewel ik niet zo erg ben van het afkleppen van allerlei bijeenkomsten en Assen voor mij niet echt naast de deur ligt (ik woon al 37 jaar in Deventer), leek mij dit toch wel een hele mooie gelegenheid om een aantal echt oude collega's weer te zien. Dus heb ik me aangemeld. En zou er zeker geen spijt van krijgen.

Op 11 oktober was het dan zo ver. Voor het gezelschap tijdens de lange rit ben ik via Dronten (om Theo Sweep op te pikken) naar Assen gereden. Ik was er in het verleden al diverse keren geweest. Toch bevreesde de huidige bebouwing en gang van zaken me wel erg. Alsof ik wel 50 jaar weg was geweest. Terwijl ik 50 jaar geleden wél in dienst was gekomen.

De ontvangst bij de poort was goed geregeld. Namencheck op de lijst, rugzakje met goodies ontvangen en doorrijden voor een parkeerplekje. Daarna wandelen naar de Brammert, waar achter op het plein een veelvoud van foodtrucks en drankenstands te vinden was.

En was tevens een groot podium waar afwisselend artiesten en dj's muziek ten gehore brachten. Dat klonk uitstekend. Het geluidsniveau had, overigens, voor een reünie wel wat zachter gemogen. Je kon elkaar amper verstaan. De vele gesprekken die niettemin werden gevoerd zullen velen een schorre stem hebben opgeleverd.

En dan natuurlijk de ambiance. De grote groep oud militairen en actief dienenden van 13 Infbat maakten het feest compleet. Wat een gezelligheid met al die oude getrouwen!

Eerder al noemde ik Theo Sweep, Eric Wind, Hans van Gils, Harry van Zundert, Jos Vermaat, Ron Kuipers. Nou, ze waren er allemaal op vrijdag 11 oktober. En ook de bekende kpl TS Stoter Andy Pelupessy (veelal Pepsi genoemd). En oude namen als Wilbert de Kruif, Cees Janssen, René Guit, maar ook Eus Wieffer, Peer Donkers en Jos Gelissen, Ad Wagemakers, Richard Stet. Teveel namen om hier allemaal op te lepelen. Zelfs een paar oud-dienstplichtigen. En natuurlijk veel actieve luchtmobiele Stoters.



De dranken vloeiden rijkelijk en de verhalen vertellen of aanhoren was een traktatie. De catering was, met die bonnetjes, helemaal top. Simpel van opzet maar zeer effectief.

In mijn beleving was dit een zeer goed georganiseerde en buitengewoon geslaagde reünie. Hulde voor het organisatiecomité.

Gert Krijnsen (oud-Stoter, oud-Fuselier, oud-luchtmobiel)

IXTA NOA

Ixta Noa, ik sta nieuw!

N.a.v. de beide stukjes over 'nuldelijns ondersteuning' die in de vorige nieuwsbrief zijn gepubliceerd werd ik getriggerd door een organisatie die mogelijk een verlengstuk hiervan kan zijn. Een laagdrempelige herstelacademie waar mensen komen met heel uiteenlopende ervaringen bijvoorbeeld; verslaving, depressie, eetproblematiek, psychose-gevoeligheid, PTSS, angstklachten, etc. Je kan er binnenstappen (inloop), zonder verwijzing, alleen of met een maat, voor een bak koffie en als je daar behoefte aan hebt een goed gesprek met mensen die uit eigen ervaring spreken, maar vooral een luisterend oor bieden. Wil je daarna aansluiten bij de lunch, dan is dat ook mogelijk. Kosten: helemaal gratis!

Inloop

Tijdens onze inloop ben je van harte welkom voor een kop koffie en thee en gaan we graag met elkaar in gesprek over alles wat je meemaakt op weg naar herstel.



Ixta Noa biedt niet alleen de mogelijkheid om aan jezelf te werken, maar ook als je uit een behandeltraject komt om als vrijwilliger en ervaringsdeskundige een bijdrage te leveren aan het herstel van anderen.

Ixta Noa zit door heel Nederland: Enschede, Nijmegen, Groningen, Zutphen, Leeuwarden, Arnhem, Tiel, Rivierenland (deze hoort bij Nijmegen) en Harderwijk. Er worden steeds meer locaties toegevoegd om een nog grotere dekking binnen Nederland te krijgen.

Heb je interesse, kijk dan eens op de website www.ixtanoa.nl Hier is alle benodigde informatie te vinden over de locaties, vacatures en het aanbod. Stap eens binnen en oordeel zelf of maak een afspraak om eens langs te gaan!

Heb je vragen, stuur een mail naar info@vriendenrodebaret.nl

**IXTA
NOA**

DE TIJDLOZE KRACHT VAN VERBONDENHEID IN '1944 IS NU'

Recensie voorzitter VRB Nico Geerts;

Het boek "1944 is nu" geschreven door Laurens Van Aggelen, leest gemakkelijk. Sterker nog: als je begint met lezen, word je continue getriggerd om het volgende verhaal te willen lezen. Het boek geeft goed aan dat soldaat zijn in 1944 niet anders is dan nu. De verhalen van de oude en hedendaagse veteraan zijn niet anders, alleen in een andere tijd. Het gaat om staan voor de vrijheid, saamhorigheid en een ongekend vertrouwen in elkaar. Want als het erop aankomt gaat het om te overleven en dat kan alleen als je blind kan vertrouwen op je buddy, eenheid en de leiding. Laurens beschrijft dat, op een observerende wijze, zonder zelf stelling te nemen. Een aanrader!

De tijdloze kracht van verbondenheid in '1944 is nu'



In september verscheen het boek '1944 is nu', geschreven door de Arnhemse auteur Laurens van Aggelen, bekend van zijn boek over 11 Luchtmobiele Brigade en het 12e en 13e bataljon. Dit boek dat ter gelegenheid van de 80e herdenking van de Slag om Arnhem is verschenen, slaat een brug tussen de wereld van toen en die van nu, en toont hoe de impact van oorlog door de tijd heen blijft voortduren. Voor (oud-)militairen van de Luchtmobiele Brigade, die zelf ervaring hebben met missies en de uitdagingen die deze met zich meebrengen, biedt dit boek een aangrijpende herkenning in verhalen. Onder meer van acht militairen van de brigade.

Van Aggelen spiegelt de verhalen van Arnhemveteranen en hun families uit 1944 aan de ervaringen van Nederlandse militairen die dienden in recente conflictgebieden zoals Srebrenica, Irak en Afghanistan. De gedeelde aangrijpende ervaringen van deze jonge militairen tonen aan dat de invloed van oorlog universeel en tijdloos is. "Met dit boek wil ik generaties met elkaar verbinden en een diepere waardering creëren voor de waarde van vrijheid. Het is een boek dat je leest met zowel een lach als een traan," aldus Van Aggelen.

Wat '1944 is nu' extra bijzonder maakt, is de nadruk op de onverwoestbare vriendschappen die in moeilijke tijden ontstaan. De diepe verbondenheid die ontstaat wanneer mensen op elkaar kunnen rekenen, is een kracht die door de generaties heen voelbaar is. Deze vriendschappen, gevormd tussen militairen én tussen burgers van Arnhem en de regio, tonen de kracht van menselijke verbondenheid, zelfs in de donkerste momenten.

'1944 is nu' is een boek voor jong en oud, een eerbetoon aan de offers die zijn gebracht en een uitnodiging aan jongere generaties om de waarde van vrijheid opnieuw te ontdekken. Het herinnert ons eraan dat de lessen van het verleden gekoesterd moeten worden. Door te begrijpen wat oorlog met mensen doet,

leren we de ware betekenis van vrijheid waarderen.

Voor iedere veteraan en actieve militair biedt '1944 is nu' een moment van reflectie en herkenning. Het is een oproep om de verhalen van gisteren en vandaag door te geven, opdat toekomstige generaties beseffen wat ware vrijheid betekent.

Het boek is online te bestellen: www.we-publishing.nl

Op verzoek gesignd door de auteur.

TERUGKOMDAG RODE BARETTEN

Op 7 november organiseerde de brigade een “Terugkomdag Rode Baretten”. Voor deze dag waren alle actief dienende rode baret dragenden, werkzaam buiten 11 LMB, uitgenodigd. Het doel van deze dag was het op de hoogte brengen en houden van allerlei ontwikkelingen binnen de brigade, het bevorderen van de saamhorigheid, het versterken van de onderlinge band binnen de “Rode Baretten -familie” en zo bij te dragen aan de esprit de corps.

In het ochtendprogramma heeft C-11 LMB, brigade-generaal Frank Grandia, de speerpunten in zijn beleid voor de aankomende jaren gepresenteerd.

De G-3 heeft in een uitgebreide presentatie de ontwikkelingen, inzetmogelijkheden en oefenprogramma van het nieuwe Ranger Bataljon Van Heutsz behandeld.

Na de lunch is de nieuwe sie G-7 ingegaan op de herziene initiële opleidingen op Schoolbataljon Luchtmobiel en de vernieuwde voortgezette opleidingen binnen de brigade.

Mogelijk dat deze presentatie volgend jaar ook voor de leden van de VRB gegeven wordt.

Aan het einde van het dagprogramma kreeg de VRB de gelegenheid om onze vereniging onder de aandacht te brengen. Men werd voorgelicht over het ontstaan van de vereniging, de doelstellingen, organisatie en de activiteiten die voor de leden georganiseerd worden.

Uiteraard werd de dag afgesloten met een gezellige borrel. Een “Terugkomdag Rode Baretten” zal jaarlijks georganiseerd gaan worden.



RODE BARETTEN BUSINESS CLUB (RBBC)

Mogelijk gaat de naam nog veranderen, maar in de afgelopen periode is de **Rode Baretten Business Club (RBBC)** opgericht.

(oud)leden van de Luchtmobiele Brigade met een eigen bedrijf hebben op eigen initiatief deze Business Club opgericht. Het bestuur heeft zich als doel gesteld om een krachtig netwerk op te bouwen dat de leden als individu en als ondernemer sterker maakt. Deze business club wil geen doorsnee verzameling ondernemers zijn, maar een gemeenschap gebouwd op gedeelde militaire waarden en ervaringen die een “Rode Baret” als persoon hebben gevormd.

De club wil deze waarden (kameraadschap, veerkracht en wederzijdse steun) uitdragen in het bedrijfsleven. De Business Club wordt een omgeving waar de leden elkaar helpen in het ondernemen, waar een brug geslagen wordt tussen de militaire wereld en de burgermaatschappij, en waar veteranen een vangnet kunnen vinden.

Vormalig C-11 Luchtmobiele brigade, luitenant-generaal b.d. Kees Matthijssen, steunt als beschermheer het bestuur van deze nieuwe Business Club.

Voor vragen over de RBBC kunt u (voorlopig) contact opnemen met Rob Neijenhuijs, 06-12037046.



ZORG VOOR UW NABESTAANDEN

Helaas komen we, door de recente overlijdensberichten, er steeds vaker achter dat men de zaken niet op orde heeft.

Nabestaanden zitten dan letterlijk met de handen in hun haar, verdriet van het grote verlies en de zorgen over hoe nu verder. Door het niet hebben van een uitvaartverzekering komt uw geliefde ineens met de grote lasten te zitten wat een uitvaart met zich meebrengt, en dat naast het verwerken van het verlies.

Daarnaast weten de nabestaanden niet eens wat de wensen echt zijn van de overledene wat ook veel stress veroorzaakt. Denk hierbij aan de keuze begraven of crematie, muziekkeuze, inzet van de Draagploeg Veteranen Luchtmobiele Brigade, wel of geen militaire collega's, wel of geen militair vertoon enz.

In onze militaire loopbaan hebben we allemaal al te maken gehad met de handleiding nabestaanden wat veel zaken op papier vastzet zodat de nabestaanden weten wat waar staat, ligt en geregeld is. Tevens zijn de wensen omschreven wat voor een hoop rust zorgt in deze moeilijke periode.

Altijd lastig om het er met je partner over te hebben maar het geeft als het zover is veel rust.

Mocht u interesse hebben in een handleiding nabestaanden mail ons gerust:

11mb.veteranenzaken@mindef.nl

Laat uw nabestaanden niet achter met nog meer leed dan er op dat moment al is.

Regel een uitvaartverzekering en schrijf uw wensen op.



DE FALCON SHOP



Sinds 15 mei dit jaar hebben we weer een shop op de kazerne.

Hier was naar horen viel, behoefte aan, snake dingen voor in het veld en toiletartikelen voor diegenen die hun spullen vergeten zijn mee te nemen van thuis.

Eind 2023 zijn we begonnen met het project zinvolle daginvulling voor veteranen die wat extra steun nodig hebben. Hierdoor hebben we nu zes veteranen aan het werk die onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren:

- Onderhoud aan de fietsen van de LO/Sport
- Onderhoud aan en op het veteranenlandgoed Vrijland

- Onderhoud aan de dienstfietsen van de eenheden op de Oranjekazerne (op verzoek van de eenheden)
- Verpakken en versturen van alle hoofddeksels die bij het Veteranentenuue horen voor CLAS, CZSK en CLSK
- Ondersteuning van evenementen en andere zaken

De Falcon Shop is gelegen in de Fly-Inn aan het Nico Geerts plein.

Helaas is er geen pendel van de voorpoort naar de shop en op dit moment dus alleen toegankelijk voor hen die de kazerne op kunnen. Of u moet een 'oud' collega hebben die met u de kazerne op rijdt en op dat moment uw begeleider is.

De shop is 4 dagen van de week open,

- Maandag: 09.00 uur – 13.00 uur
- Dinsdag: 10.00 uur – 14.30 uur
- Woensdag: 10.00 uur – 14.30 uur
- Donderdag: 10.00 uur – 14.30 uur
- Vrijdag: gesloten

In overleg met bureau veteranenzaken 11 Luchtmobiele Brigade (Aaslt) '7 December' kan de shop op verzoek open. U moet dan denken aan bij een reünie van uw eenheid.

De artikelen die we aanbieden in de shop zijn van bedrijven die opgezet zijn door oud Falcons. Denk dan aan de bedrijven als NLTactical, King Medals, Olala Chocolate Arnhem, Herdenkingslichtjes.nl, Firepower Brewery enz.

De meeste artikelen in de shop komen van NLTactical en zijn bij ons te verkrijgen met extra 10% korting ten opzichte van de prijs die zij zelf op hun site hanteren. Mocht het gewenste artikel niet in de shop aanwezig zijn dan kunnen we het altijd voor u aanvragen en is het binnen een week voorradig voor de gunstige prijs die we in de shop hebben.

Ook als u medailles wilt laten opmaken dan kunt u het geheel bij ons inleveren en zorgen wij ervoor dat het bij King Medals terecht komt en voor u op een nette en correcte manier opgemaakt wordt.

We kunnen wel zeggen dat we iets moois hebben weggezet en er volgt meer

We zien u graag in de shop of bij bureau Veteranenzaken voor een bak koffie/thee en een goed gesprek.

Eventuele vragen of suggesties kunt u altijd mailen naar: 11lmb.veteranenzaken@mindef.nl

Veteranen Team Bureau Veteranenzaken 11 Luchtmobiele Brigade (Aaslt) '7 December'



Michael Kuwas, deelnemer Invictus Games 2025 Vancouver/Whistler samen met hun mascotte Kees



UPDATE DRAAGPLOEG DVLMB

Nu ik dit stukje aandraag, is het alweer een paar dagen geleden na de laatste inzet van onze kersverse draagploeg. 29 november jl was onze, tot nu toe, laatste kameraadschappelijke bijdrage aan een uitvaart van een overleden collega.

Onze brigade is in krijgsmacht termen weliswaar jong, net 30 jaar oud, maar ook bij ons ontvallen er helaas steeds vaker Falcons. Of dat nu door ouderdom, een ziekte, een ongeluk of een problematisch gerelateerd zelfgekozen einde is, de dood blijft een emotionele, aangrijpende gebeurtenis voor de directe familie, maar ook voor de (oud) collega's.

De vrijwilligers van de DVLMB snappen dit als de besten. En zij hebben de eervolle taak op zich genomen om in dit verdriet een baken te zijn in de waardigheid bij een uitvaart van een overleden collega. Zij, de vrijwilligers, komen van heinde en verre bijeen om in veteranentenuue, of in DT als ze nog actief dienend zijn, ruim op tijd alles minutieus door te nemen. Geen detail wordt over het hoofd gezien en problemen, die uitvaartverzorgers vaak niet eens begrijpen, worden aangepakt en zoveel mogelijk opgelost. Zelfs als er een boom omgezaagd moet worden op een burgerbegraafplaats, dan wordt dat geregeld. Alles voor de goede uitvoering.

Bij de DVLMB heerst de luchtmobiele spirit ten top. Hard werken is hard rusten. Trainingen in onze prachtige "Witte Kapel" kenmerken zich door humor en volledige focus. Scenario's in alle facetten worden beoefend en maandelijks wordt er stevast afgesloten met een gezellig drankje. Kameraadschap ten top!

Als u dit leest heeft de draagploeg ook een nieuwe website. Wij nodigen u uit om daar een kijkje te komen nemen:

www.draagploegveteranenlmb.nl

En ook in 2025 zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden. Veteraan of actief dienend. Neem die prachtige, vervullende stap en benader ons via 11lmb.veteranenzaken@mindef.nl of vul vrijblijvend het contactformulier in op de website

Een gelukkig, gezond en kameraadschappelijk 2025 gewenst van de DVLMB!



PROGRAMMA 2025

Datum	Activiteit	Locatie
19 mrt	Middag Stoterslezing & Stotersborrel asl. ALV VRB	Assen Schaarsbergen/Assen
25 April	BFT Amherst	Omgeving Assen
03 Mei	Sunset March	Nijmegen
28 Juni	Nederlandse Veteranen dag	Den Haag, geen defilé
07 – 11 juli	Brigade week	Schaarsbergen
20 sep	Market Garden	Ginkelse Heide
Begin nov	Excursie naar Ede driesprong/ Innovatie KL en naar veteranenbegraafplaats in Loenen	Ede Driesprong en Loenen